

De stroom tv-programma's, fragmenten en YouTube filmpjes groeit wekelijks. Vijf fragmenten die de moeite waard zijn.

PAUL DE LANGE

1



Fatima in sneeuw

"Als mensen me alleen maar aardig en lief vinden, doe ik iets niet goed." Fatima Elatik is de laatste om te ontkennen dat ze weerstand oproept. Hoewel daarvan weinig blijkt wanneer ze met *Altijd wat*-interviewer Wilfred Scholten door een besneeuwde Javastraat loopt. Tot twee keer aan toe wordt de stadsdeelvoorzitter enthousiast begroet. "Zelfs onder de jeugd populair," zegt Scholten, nadat Elatik met een dubbel V-teken twee jongens heeft teruggegroet. Net als je denkt dat iedereen haar aardig en lief vindt, volgt bij het afscheid toch nog een incident. "Rotwijf!" roept iemand – die snel doorloopt. Elatik tegen interviewer: "Dat gebeurt ook." Het klinkt bijna opgelucht.

Altijd wat
Dinsdag 11 december, NCRV
Uitzending gemist

2

Pater geeft voorlichting

In *De reünie* een rooms-katholieke jongensklas, eindexamenlichting 1971. Rob Kamphues stelt meteen maar 'de vraag die iedereen op de lippen brandt': hielden de paters hun handen thuis? Dat wel. Al kan Ard zich nog levendig herinneren dat één van de paters zich geroepen voelde om seksuele voorlichting te geven. Jongens moesten op zijn kamer komen, waarna de pater een blad met blote dames opensloeg. "Prikkel je dit?" vroeg pater Zaad dan. "Heette die echt zo?" vraagt Kamphues, een hand voor ogen slaand. Hij heette echt zo.

De reünie
Zondag 9 december, KRO
Uitzending gemist

3



Jaloers op achtjarige

Even op en neer vliegen naar Barcelona en Istanboel om een reclamespotje op te nemen met sporthelden Lionel Messi en Kobe Bryant. Oké, die laatste – een Amerikaanse basketballer – kende hij eerlijk gezegd niet. Maar van de beste voetballer ter wereld kreeg hij wel mooi een handtekening plus persoonlijke boodschap. Ralph Moerman uit Haarlem staart er in *De wereld draait door* nog wat ongelovig naar. "Ik zou hem maar goed vasthouden in de buurt van Matthijs," zegt tafeldame Claudia de Breij. Inderdaad: hoe je als volwassen man stinkend jaloers kunt zijn op een achtjarig jochie.

De wereld draait door
Dinsdag 11 december, Vara
Uitzending gemist

4



Pilletje voor hond

Van je collega's moet je het hebben. Als Sophie Hilbrand opdracht krijgt een verborgencameragrapp uit te halen, denkt ze meteen aan Filemon Wesselink – óók BNN. Die is doodsbang voor honden. Dus vermoedt Sophie zich, ze lokt Filemon naar een wijnkelder en laat hem achter met twee dobermannpinchers. Eén van hen moet hoognodig een pilletje hebben. De benarde situatie schreeuwt om een kordate oplossing: Filemon trapt een ruit in om te ontsnappen. Althans, dat probeert hij. "Au, mijn voet." Een staande lamp biedt uitkomst. Jury Frans Bauer vindt het 'eigenlijk iets te ver gaan'. Maar omdat de grap wel helemaal 2013 is, wint Sophie.

Ruben vs Sophie
Maandag 10 december, BNN
Uitzending gemist

5



Superman van staal

Een schoolbus kinderen belandt te water. Voor één klasgenootje een nijpend dilemma: moet hij wel of niet zijn geheim prijsgeven? Iets later zien we hem in gesprek met zijn adoptievader: "Wat had ik dan moeten doen: ze laten sterven?" "Misschien." Clark Kent die het advies krijgt om niet meteen de mensheid te redden: het lijkt erop dat de nieuwe Superman een aangenaam donker randje meekrijgt. En zo te zien is acteur Henry Cavill ook niet zo'n aalglad typje als Superman-icoon Christopher Reeve. Zomer 2103 in de bioscoop, trailer nu te zien op YouTube. Typisch zo'n film die alleen maar kan tegenvallen.

Man of steel – Official trailer #2
YouTube